

STEPHEN KING

ROBIN FURTH • PETER DAVID • JAE LEE • RICHARD ISANOVE

# DE DONKERE TOREN



VERRAAD

STEPHEN KING

# DE DONKERE TOREN



VERRAAD

SCANS BY RedJANE



STEPHEN KING

# DE DONKERE TOREN VERRAAD

CREATIVE DIRECTOR AND EXECUTIVE DIRECTOR  
STEPHEN KING

PLOTTING AND CONSULTATION  
ROBIN FURTH

SCRIPT  
PETER DAVID

ART  
JAE LEE, AND RICHARD ISANOVE

LETTERING  
CHRIS ELIOPOULOS & DPS (DUTCH)

ASSISTANT EDITORS  
LAUREN SANKOVITCH, LAUREN HENRY,  
NATHAN COSBY AND MICHAEL HORWITZ

CONSULTING EDITOR  
NICOLE BOOSE

EDITOR  
RALPH MACCHIO

COVER ART  
JAE LEE

COLLECTION EDITOR  
MARK D. BEAZLEY

ASSISTANT EDITORS  
JOHN DENNING AND CORY LEVINE

EDITOR, SPECIAL PROJECTS  
JENNIFER GRUNWALD

SENIOR EDITOR, SPECIAL PROJECTS  
JEFF YOUNGQUIST

SENIOR VICE PRESIDENT OF SALES  
DAVID GABRIEL

SENIOR VICE PRESIDENT OF STRATEGIC DEVELOPMENT  
RUWAN JAYATILLEKE

BOOK DESIGN  
SPRING HOTELING AND PATRICK MCGRATH

EDITOR IN CHIEF  
JOE QUESADA

PUBLISHER  
DAN BUCKLEY

MET DANK AAN CHUCK VERRILL, MARSHA DEFILLIPO, RALPH  
VICINANZA, BARBARA ANN MCINTYRE, BRIAN STARK, JIM  
NAUSEDAS, JIM MCCANN, ARUNE SINGH, CHRIS ALLO, JEFF SUTER,  
JOHN BARBER EN JIM CALAFIORE.

© 2008 TK by Stephen King  
All rights reserved

© 2009 Nederlandse vertaling  
Uitgeverij Luitingh - Sijthoff B.V., Amsterdam  
Alle rechten voorbehouden

Oorspronkelijke titel: *Dark Tower Graphic Novel Collection 3 - Treachery*

Vertaling: Hugo Kuipers  
Omslagontwerp: Karel van Laar & DPS  
Omslagillustratie: Jae Lee

ISBN 978 90 245 3076 2  
NUR 334 / 360



## HET ECHE WERK

Wat is er nu echt voor nodig om een scherpschutter te worden? Roland Deschain, onze hoofdpersoon, werd al op veertienjarige leeftijd de jongste aspirant die ooit zijn revolvers kreeg. De kwaadaardige tovenaars Marten Broadcloak bracht hem er op slinkse wijze toe zijn mentor Cortland Andrus uit te dagen, in de hoop dat hij zou falen. Maar Roland slaagde. Hij versloeg de sluwe Cort en werd vier jaar te vroeg opgenomen in de elitaire groep strijders. Hij is de zoon van Steven Deschain, heerser over de baronie van Gilead. Dat maakt hem de directe afstammeling van Arthur Eld, die koning van Al-Wereld was. De geest van zijn havik, die om het leven komt in de strijd met Cort, verenigde zich met Rolands eigen geest en versterkte zijn toch al formidabele moed en vindingrijkheid.

Door zowel zijn afkomst als zijn prestaties is Roland een uitzonderlijke figuur in de Donkere Toren-mythe. Maar hoe zit het met de anderen die ook de felbegeerde hoedanigheid van scherpschutter willen verwerven? Welke kwaliteiten bezitten zij? Twee leden van Rolands ka-tet, Cuthbert Allgood en Alain Johns, zijn kandidaat. Beiden hebben Roland terzijde gestaan in gevechten op leven en dood en bewezen wat ze waard waren. En in dit verhaal introduceren we een gloednieuwe figuur die de scherpschuttersproeven wil afleggen: Aileen Ritter, het nichtje van Cortland Andrus zelf. Deze opvallend ambitieuze jongedame wil bereiken wat geen vrouw ooit heeft geprobeerd: door het glazen plafond heen breken en de seksebarrière overwinnen. We dachten dat het interessant zou zijn om in de rigide samenleving van Gilead zo'n personage ten tonele te voeren en zo de bestaande verhoudingen te doorbreken.

Toch moeten we bedenken dat mejuffrouw Ritter niet de enige vrouw is die iets voor Midden-Wereld wil betekenen. Er is bijvoorbeeld ook de vrouwensekte die zich de Zusters van Oriza noemt. Hoewel ze vooral bekendstaan als kooksters en genezeressen, hebben de Zusters zich ook in de krijgskunst bekwaamd. Omdat een vrouw geen vuurwapen mag dragen, hebben ze zich gespecialiseerd in het gooien met een ander wapen, dat zowel op een etensbord als op een discus lijkt, maar dan met randen, zo scherp geslepen als die van een scheermes. Ze zeggen dat de Zusters hun wapens nog trefzekerder kunnen gebruiken dan de scherpschutters zelf.



Aileen is niet van plan tot de cultus van de godin Oriza toe te treden. Ze wil scherpschutter worden, de jongens in hun eigen spel verslaan. Er liggen enorme obstakels op haar weg. Het afvalpercentage onder zulke krijgers moet wel hoog zijn. En wie mislukt, wordt verbannen uit Gilead, bij zijn familie vandaan. De prijs is dus erg hoog.

Daar staat tegenover dat in het geval van Aileen succes buitengewoon hoog wordt beloond. Ze zou niet alleen lid van de keurtroep worden, maar ook de eerste van haar sekse zijn die tot die hoogverheven, exclusieve gelederen is doorgedrongen. En ze is bereid daarvoor alles op het spel te zetten. Haar oom Cort en Steven Deschain, heerser over Gilead, hebben andere plannen met Aileen. Plannen met haar en Roland Deschain. Is ze standvastig genoeg om trouw te blijven aan haar roeping, of zullen de verantwoordelijkheden en verwachtingen die op haar schouders drukken te veel voor haar blijken te zijn? Alleen Gan weet het, en hij zegt niets.

De reis naar het legendarische Midden-Wereld zal het een en ander duidelijk maken over de samenleving binnen de muren van Gilead. Hoewel het beslist een plaats is met de verwondering en angsten van een andere wereld, zijn er toch duidelijke overeenkomsten te zien met onze eigen moeilijke tijden. Ziet ge wel?

Geniet van het verhaal!

Ralph Macchio

Ralph Macchio



## IN EEN WERELD DIE IS VERDERGEAAN...

Nadat hij op de ongehoord jonge leeftijd van veertien jaar de waardigheid van scherpschutter had verworven, werd Roland Deschain al gauw een doelwit voor de vijanden van zijn vader, met name voor de 'Goede Man' John Farson. Om aan de dood te ontkomen moest hij zijn woonplaats Gilead ontvluchten.

Met zijn twee ka-tetgenoten Cuthbert en Alain begaf Roland zich naar het kuststadje Hambry, waar hij verliefd werd op Susan Delgado. Toen Susan gedood werd door de bewoners van het stadje, die heimelijk hun ziel hadden verkocht aan Farson en diens kwaadaardige meester, de Scharlaken Koning, sloeg het ka-tet op de vlucht, achtervolgd door een stel kerels uit Hambry.

Het ka-tet bemachtigt Farsons grootste buit, de alziende bol die Maerlyns grapefruit wordt genoemd, maar dan trekt die bol opeens Rolands bewustzijn diep in het demonische rijk van Einde-Wereld, waar hij tegenover de duivelse Scharlaken Koning komt te staan.

Hoewel hij door zijn jonge vriend Sheemie uit de klauwen van de Scharlaken Koning wordt gered, is Roland inmiddels met de rest van zijn ka-tet veilig in Gilead terug, nog steeds heimelijk in de ban van de grapefruit, waarvan de invloed tot de ondergang van het nietsvermoedende volk van Gilead kan leiden.



STEPHEN KING

# DE DONKERE TOREN



VERRAAD  
HOOFDSTUK EEN



**D**eze jongeman zou in de velden moeten werken: de laatste oogst binnenhalen van wat in Gilead een bijzonder vruchtbaar seizoen is geweest.

Maar terwijl de zon over de hemel kruipt, zien wij hem nu, zien wij hem heel goed, met zijn schoffel op zijn schouder staan.

Hij mikt zorgvuldig op denkbeeldige doelen en fluistert 'pang'. Zijn schoffel wordt een geweer in handen van een bekwame scherpschutter.

Hij droomt dat hij dat wordt, deze jongeling. Kunt ge dat begrijpen? Ik wist dat ge het kon.

Nu de bloem van Gileads jongelingschap een week geleden is teruggekeerd, en de stad in rep en roer is om hun volwassenwording te vieren...

... Welke jongeling die een knip voor de neus waard is – ongeacht zijn achtergrond – zou geen scherpschuttersdromen dromen?





De bewoners van de Grote Zaal – ook wel de Zaal van de Grootvaders of de Westelijke Zaal genoemd – denken niet aan fantastische jongens of fantasieën van jongens, maar zijn druk bezig met de voorbereidingen van het feest.

Het is een belangrijke gelegenheid. Drie jongens – zelfs zulke formidabele knapen als deze – die tegelijk de titel 'scherpschutter' verwerven? Nooit eerder gebeurd. Dat betekent veel voor degenen die om zulke dingen geven.



Het betekent niets voor de koks, bedienden en dezulken, die alleen weten dat ze zich uit de naad moeten werken om alles in gereedheid te brengen. De reden voor de festiviteiten zegt hun weinig.



Hun werk gedaan krijgen: dat zegt hun alles.





Aan de andere kant: de jongens wilden ook hún werk doen toen hun vaders hen op de reis stuurden die hun zoveel eer zou brengen.

Ze maakten zich niet druk om feesten en titels en dergelijke. Ze volbrachten alleen hun queeste, kwamen levend terug en strekten hun voorouders tot eer.

En nu staat Steven Deschain, vader van Roland en heer van Gilead, naast zijn medescheperscutters en vertelt de jongens welke erkenning ze met hun prestaties hebben verworven.

Gelukgewenst, jongens. Jullie zijn de gezichten van jullie vaders niet vergeten. Het besluit van de raad is unaniem.

Vandaag... hebben jullie de revolvers verdiend, en het recht jullie 'scherpschutters' te noemen.

Ga nu en leid je leven met de rijpheid en bedachtzaamheid die jullie nieuwe status voorschrijft.







HOI! HOI!

Wel... Jamie...  
Hoe denk je dat de  
raad over hen heeft  
beslist?

Ik weet het niet,  
Thomas. Ze laten er  
niet veel over los...



We hebben het  
gered! We zijn  
scherpschutters!

Jippie!





Moet je hen zien. De begunstigde zonen van de begunstigde elite. Ze vierden hun zogenaamde overwinning samen met Whitman en DeCurry.

Roland heeft tenminste het alles-of-nietsgevecht tegen Cort geleverd dat de rest van ons te wachten staat. Maar zijn 'ka-tet' liftte met hem mee.

Heren, ik denk dat het ons betaamt hen op passende wijze geluk te wensen.



Auauuu!

Wat...!

We vonden het keigoed dat je de revolvers aanpakte die je zomaar werden overhandigd, Allgood, in tegenstelling tot de rest van ons, die ervoor moet werken...

... en een steen tegen het hoofd leek ons de passende manier om het te vierden.



Jullie hebben geen idee van wat wij moesten doorstaan. Vergeleken daarmee is een vechtpartij met Cort op de binnenplaats een lentedriesje.

We hebben de eer verdiend. Vergis je niet.



Als er fouten worden gemaakt, Johns, verzeker ik je...

... dat jullie ze maken. Tot later.

Nooit laat genoeg.





Ze snakten naar  
een gevecht, Bert.  
Waarom zouden we  
hun dat gunnen?

Dat zegt iemand  
die géén steen tegen  
zijn hoofd heeft  
gehad.

Misschien kunnen  
mijn hersenen  
daardoor beseffen  
dat we in de  
minderheid zijn.

We hebben wel  
tegenover een veel  
grotere, veel zwaarder  
bewapende meerderheid  
gestaan.

Omdat we  
geen keus  
hadden.

Waarom zouden  
we een zinloos gevecht  
aangaan? Vooral wanneer  
er jaloezie achter zit die  
we daarmee alleen maar  
zouden aanwakkeren.

Dit houdt allemaal  
gauw genoeg op. Daar  
durf ik alles onder te  
verweden...



Au.  
Ver-  
domme.

Gauw genoeg,  
hè? Zeg eens,  
Alain...

Is het niet  
vervelend altijd  
gelijk te hebben?  
Maar toch...

... zou ik  
maar voorzigtiger  
zijn met mijn  
weddenschappen.





De jongens besluiten Roland op de hoogte te stellen van de stemming die de leerling-scherpschutters als een ziekte heeft besmet.

Maar als ze op de deur van zijn kamer kloppen, gebeurt er niets. En als ze door het sleutelgat kijken...

... zien ze waarom.



Bij Farsons ballen! Hij wordt nog steeds geobsedeerd door die verrekte grapefruit!



Ik wil Rolands vertrouwen net zomin beschamen als jij, maar we hadden hem moeten dwingen het ding aan zijn vader te geven!



Hoor mij, Alain. Hier komt niets goeds uit voort.

Niets.



'En als hij er deze keer in wordt getrokken en er niet meer uit kan,' gaat Bert verder, 'hebben we Sheemie niet om het voor hem te doen. Ik zweer je, Alain, hoeveel ik ook van hem houd, nou...

... de eerste keer kun je het vergeven. Hij had geen idee van het gevaar. Deze keer doet hij het zichzelf aan. Alsof hij een kogel in een revolver stopt, de loop in zijn mond steekt en voor de grap de trekker overhaalt.

Hij zou hier bij ons moeten zijn, genietend van onze triomf. In plaats daarvan... nou, hij kan wel overal zijn en god-mag-weten-wat zien.'

Dat zei Cuthbert. En ik zal je wat vertellen...

De jongen wist waarover hij het had.

Welkom, Roland.

Welkom, gij van Gilead, gij van Eld.

De toren... spreekt?



Geenszins,  
Roland. Alleen tot  
degenen die het  
waardig zijn.

Wat gebeurt er  
met de bloemen?  
Ze... ze worden  
zwart en...



Waarom zou je  
aan de rozen  
ruiken, Roland, als  
je de geur van iets  
groters volgt?

Geur? Zeg  
maar 'stank.



De lucht is  
vies van verval,  
als rottend  
vlees.

Rottend vlees?  
Dat is niets in vergelijking  
met de geur van rottende  
zielen. Komt het van de  
toren, Roland?

Of komt het  
misschien van  
dichter bij huis?

Genoeg  
raadsels! Daar heb  
ik voorgoed genoeg  
van! Kom voor  
den dag!



O, er komen nog  
veel meer raadsels  
voordat je klaar  
bent...

Maar als je  
liever directe  
antwoorden hebt,  
waarom kijk je dan  
niet...

... omhoog.





En bulg  
voor de  
Scharlaken  
Koning!

Bulg... of  
sterf!

Of...  
waarom  
eigenlijk niet  
beide?

Ja.  
Beide.



En nu ruikt de  
lucht naar iets  
nieuws: angst.  
Vanwaar komt  
die angst?

Niet van ons;  
dat is zeker.

Hmmm, wie  
zou toch...

Ach, we  
denken dat jij  
het bent.



Niet precies  
zoals je dacht  
dat je zou  
sterven, hè,  
Roland?



# Neeeeee!!

Roland keert vlug naar zijn eigen wereld terug. Zijn hart bonkt tegen zijn ribbenkast.

Hij gooit een laken over de grapefruit, de arme jongen...

... alsof dat het gefluister van die ellendige bol kan dempen.

Ik maak mezelf kapot.

Zo zeker als de zon opkomt en ondergaat zal dat... ding... mijn dood worden.

Ik zou het aan mijn vader moeten geven. Ja. Dat moet ik doen, maar...

Als het nu eens dezelfde uitwerking op hem heeft? Hij is er niet klaar voor. Het kan... hem overmeesteren.

Ik... ik moet hem beschermen. Ja. Hem beschermen. Ik moet de bol houden, voor mij... Voor hem, bedoel ik...

... al wordt het mijn dood.

Ooit gemerkt dat mensen alles kunnen rechtvaardigen, omdat ze altijd de held in hun eigen verhaal zijn? Of het nu Roland is die zijn obsessie goedpraat door te zeggen dat hij zijn vader beschermt...



... of jongens die  
'valspeleers' schrijven  
op een kamerdeur. Ze  
denken dat ze een paar  
arrogante, verwende  
vlegels daarmee een  
lesje leren...



... of Alain en Bert die de  
pesterij in stilte ondergaan,  
in de hoop dat ook dit zal  
overwaaien...



... of hun vaders, plus die van  
Roland, plus anderen, die aan een  
missie beginnen om John Farsons  
plannen te verijdelen. Allemaal  
helden.

En Farson? De goden alleen  
weten wat er in zijn hoofd  
omgaat om zijn puur slechte  
daden heldhaftig te maken. Laat  
ik me maar niet te zeer in hem  
verplaatsen, als ge daar geen  
bezwaar tegen hebt.





Hoewel ze te paard zijn, maken ze bijna geen geluid. Steven aan het hoofd, zoals het een leider betaamt. Dan de vaders van Bert, Alain en enkele anderen. Gehuld in de schaduwen van de nacht, zijn ze zelf ook weinig meer dan schaduwen.

Als ze hun bestemming naderen, stapt een verkenner af en gaat te voet voorop.

Nog veel verder, Justus?

Volgens mijn - hmpf - bronnen niet veel verder, sai Steven. Even voorbij gindse heuvels.

Alwaar zij ongetwijfeld op dit moment hun - hmpf - vuige plannen smeden voor hun dierbare 'Goede Man'.



Toevallig heeft Justus gelijk wat dat 'even voorbij' betreft. Wat de rest betreft, nou... Oordeelt ge zelf.

Farson wordt de dood van ons allemaal. Dat begrip je toch wel?

We moeten een manier vinden om onder hem vandaan te komen...

De dood is de enige bevrijding uit Farsons greep, Wells. Onder ons gezegd, heb ik hier ook niet veel zin in, maar... wat kunnen we anders doen?

We kunnen vluchten. Farson de rug toekeren...

... en dan hakt hij onze wervelkolom door. Nee, dank je.



Jij denkt te veel, Wells. Sus je geweten nu maar met krijgsbuit en denk niet na.

Wat maal ik om buit? Ik heb genoeg van bloed onder mijn nagels... in mijn haar... in mijn ziel...

Denk je dat de mannen van Gilead ons misschien asiel zullen ver...



Wat was dat?





Zijn vraag wordt niet met  
woorden, maar met daden  
beantwoord. Aan de andere  
kant...

... waren scherpschutters  
nooit zulke praters.





De daverende revolverschoten  
overstemmen de kreten van  
de stervende mannen.



Eén krijsende stem is boven de  
andere uit te horen, met maar  
één woord:



'Genade!'





Je kunt om genade roepen, volgeling van Farson. Je verdient evenveel genade als wat je meester en jij aan anderen gunnen.

Maar een zekere genade zul je krijgen.

Als je wonden te genezen zijn, vertel je ons wat je van Farson weet. In ruil daarvoor laten we je in leven.

Zo niet, nou... Een snelle dood is beter dan een langzame, nietwaar?



Ja. Alleen... vroeg ik niet om genade. Ik bedoelde te zeggen...

'Grote genade... wat zijn die scherpschutters dom.'



Ha! Zo te horen zijn  
we die schoften te  
slim af.

Maar de  
prijs  
daarvoor...  
Verdoemenis,  
wat een prijs.

Misschien had Wells  
toch gelijk. Farson  
wordt nog onze dood.  
Alsof hij iets om ons  
lot geeft! Waarvoor  
dien ik hem?



Als ik loop, en  
blijf lopen, en  
niet omkijk...

... zie je de  
gewapende man  
niet die achter  
je staat.

Hè?





Jij! Aha, deze  
avond wordt beter  
en beter!

Je moest hen  
aan ons verraden,  
idiot. Niet ons  
aan hen.

Farson is van  
gedachten  
veranderd.



Waarom zou  
Farson in  
godsnaam zoiets  
doen?

Dat kan ik  
je helaas niet  
vertellen.



Geef dat  
hier, jij...  
aaaah!

Ik kan het je  
niet vertellen  
omdat je -  
hmpf - dood  
bent.







STEPHEN KING

# DE DONKERE TOREN



## VERRAAD

HOOFDSTUK TWEE



**M**eestal is het wel leuk  
jongens te zien spelen dat  
ze met revolvers schieten. Ze  
pompen kogels in denk-  
beeldige vijanden op gindse  
heuvel en roepen 'pang!' om het  
echter te maken.

Maar voor deze vier jongens  
– Alain Johns, Cuthbert  
Allgood, Jamie DeCurry en  
Thomas Whitman – is het  
geen spel. En het is ook geen  
leuk gezicht wat ze doen,  
o nee, meneer.

In hun fantasie staan ze  
tegenover de duistere  
horden van John Farson,  
de Goede Man.





Ze zien zichzelf als dappere strijders tegen verderfelijke krachten, vechtend voor de verdediging van Gilead, vechtend voor hun eigen overleving.

Iedereen is altijd de held van zijn eigen verhaal. Niemand speelt ooit dat hij van de boeven verliest.

Daarin verschillen spel en werkelijkheid, denk ik. Dat is jammer. In werkelijkheid zien we vaak...

... dat de goeden verliezen.



Vandaag natuurlijk niet. Vandaag  
reiken de geduchte schaduwen  
van hun toekomst nog niet tot  
aan hen. Vandaag...



... schieten ze Farson  
morsdood.

Nou, Alain...  
Hoeveel schoten in  
het hoofd zouden  
er nodig zijn het die  
schoft betaald te  
zetten?

Hoeveel het  
er ook zijn, Bert, er  
kunnen er nog wel een  
paar bij.





Goden, wat heb ik de pest aan schiet-oefeningen. Ik kan bijna niet wachten tot ik die schoft echt in zijn hoofd schiet.

Je krijgt gauw genoeg de kans, Thomas. Wij allemaal.

En over allemaal gesproken...

Waar is Roland nou? Is hij zo'n sublieme scherpschutter dat hij schietoefeningen niet meer nodig vindt?



Hij voelt zich niet goed, Jamie. Hij...

... heeft onderweg naar huis iets opgepikt.



Nou, morgen vieren we jullie verheffing tot scherpschutter. Veel mensen zouden heel teleurgesteld zijn als hij niet komt. Wat voor ziekte hij ook heeft...



... ik hoop dat het gauw over is.



Welzeker. Dat hopen wij ook, Thomas. Wij ook.





Jongens zijn nu  
eenmaal jongens.

Maar op een afstand  
kijkt een meisje naar de  
jongens die jongens zijn.  
Zelf wil ze ook graag een  
jongen zijn... of op zijn  
allerminst vindt ze het niet  
leuk een meisje  
te zijn.



Ze heet Aileen Ritter en  
is het nichtje van Cort,  
de geduchte opleider van  
scherpschutters.

Cort zou haar graag  
met Roland Deschain  
verloofd zien.

Aileen sterft nog liever dan dat  
ze trouwt. Haar dromen zijn niet  
die van een typisch meisje. Haar  
dromen zijn die van een typische  
scherpschutter in spe.

De meeste dagen  
aanvaardt ze  
haar frustratie.  
Vandaag...



... gaat ze er  
iets aan doen.



En zo komt het dat  
een tijdje later...

... het slimme meisje  
een gestolen voorwerp  
uit haar zak haalt...

... en het gebruikt  
op de wijze waarvoor  
het bestemd is.

Alleen niet bestemd  
voor iemand als zij.



Ze kijkt naar de wapenkamer  
en slaakt een zucht van  
heerlijke verwachting...

... als een gretige bruid die  
haar echtgenoot voor het  
eerst naakt ziet.





Maar ze is  
niet onzeker en  
verlegen als een  
jonge bruid.

In plaats daarvan  
zoekt ze welover-  
wogen tussen de  
wapens...



... en beoordeelt elk  
wapen op zijn gewicht  
en balans. Dat doet  
ze met een zelfver-  
zekerdheid waarop een  
scherpschutter  
jaloers zou  
zijn.



Ten slotte maakt ze  
haar keuze...

... en pas wanneer het  
harde metaal in de holster  
glijdt, gunt ze zichzelf een  
lichte rilling van genot.

Dan verlaat ze de  
wapenkamer en doet  
de deur zorgvuldig  
achter zich dicht.



Kijk en leer,  
heren. Als je perfect  
wilt zien trekken en  
schieten, hoef je niet  
verder te zoeken.

Dat zeg je,  
Cuthbert. En zeg  
je. En zeg je.

Niet kwekken,  
maar trekken, als  
het je mag...



Thomas. Kijk  
ginder.

Wel alle...

En Allgood heeft  
haar niet eens  
gezien. Dat wordt  
lachen.



Cuthbert!  
Een uitdaging! Raak  
het doel in het midden,  
met je linkerhand, met  
je rechterarm aan je zij  
gebonden, en ik doe je  
karweitjes een week  
lang! Zo niet, dan doe  
jij de mijne.



Cuthbert Allgood  
kent het woord  
'mislukking' niet.

En ook niet  
'hersen',  
wed ik.





Eh... Bert...  
Misschien wil je  
er nog eens over  
nadenken...

Gods tanden,  
Alain, niet nul  
Ik word uitge-  
daagd!

Blijkbaar in  
meer dan een  
opzicht.



Jamie, neem  
mijn revolver, dan  
kan ik mijn broekriem  
voor mijn arm  
gebruiken...



Geweldig,

Nou, dat krijg  
je als je wekenlang  
niet fatsoenlijk eet.  
Ik heb een strakkere  
broek of een dickere  
taille nodig.



A comic book illustration featuring two women in a desolate, hazy landscape with jagged rock formations. The woman on the left stands with her hands on her hips, wearing a dark, patterned, long-sleeved top and a matching skirt. The woman on the right is bent over, holding a blue cloth or garment, wearing a similar patterned top and a blue skirt. The background is a pale, yellowish-green sky and ground, with several dark, jagged rock pillars. Three speech bubbles are present in the upper right area.

O, ghechel niet zo  
stom. We hebben  
allemaal wel eens een  
mannenonderbroek  
gezien.

Wie zijn  
we?

Wa...?





Cuthbert slaakt een kreet van schrik. Hij trekt zijn broek weer op, wat ongeveer twee seconden goed gaat...



... en dan gooit Jamie de riem naar Cuthbert terug, die hem in een reflex opvangt en, nou...



Ziedaar, heren.  
De schietstijl van  
Cuthbert Allgood!  
Kijk en leer!

Drie van jullie  
tegenover mij.  
Zes kogels in  
mijn revolver.

Meer dan  
genoeg munitie  
om het karwei  
te klaren.



Trek maar, Jamie. Jullie twee ook. De goden zijn mijn getuigen: trek je wapen of...

En ik dan? Ben ik niet goed genoeg om doelwit te zijn?

Jij? Jij hebt hier niets te zoeken, Aileen! Geen enkel meisje! Maar als je ook neergeschoten wilt worden...

Kom op, Bert! Het was maar een grapje...

Zie ik eruit als een grappenmaker, Jamie? Nou?!



O, laat maar! Ik ga geen goede munitie aan jullie verspillen!



**PANG**



En nu, Bert? Ben ik het nu wel waard?

Wat vind je erger? Dat een meisje de titel 'scherpschutter' waardig is... of dat ze die misschien nog waardiger is dan jij?

Dat vind je vast nog erger dan een bijna-doodervaring.



Intussen, ver  
weg...

... is een onfortuin-  
lijke scherpschutter  
inderdaad bijna dood.

Het gevecht met Farsons  
mannen is allang voorbij,  
en het is bijna voorgoed  
afgelopen voor Steven  
Deschain, vader van Roland,  
met de complimenten van een  
granaat.

Maar de jonge Charles Champignon  
offert zonder aarzeling zijn lichaam  
op door zich tussen Steven en het  
moorddadige wapen te werpen.

Nu stroomt zijn bloed  
over de aarde en het is moeilijk  
te geloven dat hij nog veel te  
geven heeft.

Steven is samen met  
Chris Johns en Robert  
Allgood bij de getroffen  
scherpschutter gebleven,  
terwijl anderen hulp halen.  
Maar waarschijnlijk zal  
Charles die hulp niet meer  
zien komen.









Kun je niets  
aan het bloeden  
doen, Robert?

Wat wil je dat  
ik doe, Chris? Ik blijf  
druk uitoefenen, maar er  
ontbreken stukken uit  
zijn buik.

Als ik repen  
van mijn eigen huid  
kon trekken om ze als  
verband te gebruiken,  
zou ik het doen.  
Maar...



Misschien kan  
ik iets doen...

... maar dat zou  
gruwelijk pijn doen...



Ik zal een  
eeuwigheid geen  
pijn voelen. Tot dan  
toe kan ik alle pijn  
verdragen, als het  
moet.

Je bent mijn  
dinh, Steven. Doe  
wat je wilt.



Goed, Charles. Dat je  
maar weet wat er gaat  
gebeuren.

Ik haal de  
top van deze  
kogel...



En daarna  
neem ik het kruid  
en verspreid het  
over de wond.



G... Goed. Het...  
lijkt geen pijn te  
doen...



Nee. Maar  
dit wel.

Chris, Robert...  
geef hem een riem om  
op te bijten en druk  
hem neer.



Sterk zijn,  
mijn vriend.



Het is een walgelijke  
geur, de stank van  
brandend menselijk  
vlees.

De geur, vermengd met die  
van kruit, vult de neusgaten  
van de scherpschutters.  
Zo brandt Steven de  
wond uit.

De kreten van de stuiptrekkende  
Charles zijn nauwelijks gedempt.  
Zijn vrienden kijken grimmig  
toe, vastbesloten niets van hun  
verdriet om hun dappere vriend te  
laten blijken.

Hij heeft hun mede-  
lijden nu niet nodig.  
Alleen hun kracht.





Prijs de  
goden. Blijkbaar  
werkt het. Het  
bloeden is  
opgehouden.

De arme  
kerel is  
buiten westen  
geraakt.

Wie kan hem  
dat kwalijk  
nemen?



Er klinken heel zachte  
voetstappen achter hen,  
en in een oogwenk heeft  
Steven zijn revolver in  
zijn hand.

Wie is daar?  
Vriend of vijand,  
wie ben je?



Bij de Man  
Jezus, ik heb jullie naar  
een troep van Farsons  
mannen geleid! Heb ik  
daarmee niet bewezen  
een bondgenoot te  
zijn, heer?

Justus!  
Waarom heb  
je bloed op je  
handen?

Door het  
bloed van uw  
vijanden te  
vergeten, heer.  
Hoe anders?





Het bloed van scherpschutters  
stroomt vandaag in de  
grond.

Maar het bloed van een  
scherpschutter stroomt in  
de aderen van Aileen.

Een scherpschutter zou  
nooit huilen. Tranen zijn het  
teken van een zwak meisje.



Ze veegt de  
tranen weg.

En sluit dan haar  
ogen.

De buffelschedel staat haar  
al voor ogen. Het feit dat ze  
er drie meter verder vandaan  
staat dan daarstraks de  
jongens maakt geen  
verschil.

Al stond ze tien meter  
verder weg, dan nog zou  
ze weten waarop ze moest  
richten...

... en wat  
ze moest  
zeggen.

Aileen zegt ze het  
met een klein, veelzeggend  
en uitdagend verschil.





Ik richt niet met  
mijn oog. Zij die met  
haar oog richt is het  
gezicht van haar moeder  
vergeten. Ik richt met  
mijn hand.

Ik schiet niet met  
mijn hand. Zij die met  
haar hand schiet is het  
gezicht van haar moeder  
vergeten. Ik schiet met  
mijn geest.

Ik dood niet met  
mijn revolver. Zij die  
met haar revolver  
doodt is het gezicht  
van haar moeder  
vergeten.



Ik dood  
met mijn  
hart.



Eerder die dag was de lucht  
vervuld van de lach van jonge  
mannen, die plezier hadden om de  
vernedering van een van hen.



Eerder die dag was  
de lucht vervuld van  
de gesmoorde kreten  
van een dappere  
scherpschutter die  
rook hoe zijn eigen  
lichaam gebraden  
werd.



Maar nu is de lucht  
vervuld van schoten, en  
het geluid van bot dat  
verbrijzelt en uiteenvalt,  
en dan...

... en dan...

... is er niets dan stilte.







STEPHEN KING

# DE DONKERE TOREN



# VERRAAD

## HOOFDSTUK DRIE





**A**ls we Onze Vrouw van de Roos in Debaria naderen, valt ons oog eerst op wat ze 'de stenen wachtsters' noemen. De legende wil dat als iemand het nonnenklooster ook maar met één onreine gedachte nadert...

... minstens een van de beelden van zijn voetstuk springt, en dan wordt ge verbijzeld.





Ik weet niet of het waar is, maar  
hebt ge een bevuild geweten  
- en ge weet wie ge zijt - dan  
kunt ge beter met een wijde  
boog om de zusters heen  
lopen.

Elk van deze wachters beschermt  
een afzonderlijke ingang, die uit-  
komt op een afzonderlijk pad, dat  
naar een toren in het midden leidt.  
Een symbolische toren eigenlijk, want  
de zusters aanbidden Gan, de god  
wiens domein de ontzagwe-  
kende Donkere Toren is.

Hij vertegenwoordigt hun  
geloof zoals een kruis de Man  
Jezus voor andere zusters  
symboliseert. Alleen jaagt  
het kruis niet altijd een  
rilling door je heen.





En er is één vrijstaand gebouw  
in de noordwest-hoek. Het is  
van koude, valse steen, en  
buiten zit een beeld eeuwig  
te rouwen.

GIJ DIE HIER BINNENTREEDT...

Luistert goed en ge  
zoudt zweren dat ge het  
hoort snikken van  
eeuwig verdriet.

Of misschien is het slechts  
overstelpd door de jaren-  
lange weeklachten van hen  
die in het gebouw zijn...

... en snikt ze een  
echo, als een droevige  
wind die door een  
ravijn giert.

Dit is een wijkplaats  
voor edelvrouwen die  
zich te schande hebben  
gemaakt en boete  
willen doen.

Onder de bewoners zijn  
weinig edeler en meer  
met schande beladen...

... dan Gabrielle  
Deschain.

Moeder van Roland  
en bedriegster van  
haar man Steven.



Ze is snel en energiek  
aan het weven, met de  
behendigheid van  
de ervaring.

De enige geluiden in de  
stille kamer zijn het *wiejt-  
wiejt* van het weef-  
getouw...

... en nu en dan een  
snik van verdriet.

Het verdriet is er altijd, en ze  
doet altijd haar best om  
het verborgen te houden.  
Soms slaagt ze daarin.

Soms... niet.



Op dit moment is het  
laatste het geval.

Het is een  
ongelukkig  
moment.

Huilt ge?



Een  
beetje,  
zuster.

Uitstekend.  
Droefheid zuivert  
en verlicht de  
ziel.

'Dan moet de mijne wel schit-  
teren,' mompelt ze zo zacht dat  
de non het niet hoort.

Kom.  
De frater is er om  
uw laatste biecht  
te horen.

Ik zal  
proberen hem...  
gedenkwaardig  
te maken.



Intussen is in Gilead een andere biecht gedenkwaardig...

Je geeft toe dat je revolvers uit de wapenkamer hebt gestolen?

Ik moest wel. Ze zouden ze nooit aan mij hebben gegeven.

En ook nog eens jongenskleren aan? Gods wonde, Aileen, wat mankeert er aan rokken?

U houdt er veel van, hè, oom Cort? U draagt ze.

Niet brutaal worden, of ik zal je, meisje of niet, ervan lange geven als...

Als wat? Een jongen? Als dat de enige maatstaf van gelijkheid is...

... wil ik dat pak slaag wel hebben en ben ik er zelfs blij mee.

Ik probeer je te laten verlopen met Roland Deschain, goden nog aan toel! De toekomstige dinh van Gilead! En jij schijnt niet eens te weten wie of wat je bent!

Je vergist je, oom. In het vuur van mijn hart, in de lenigheid van mijn hand, ben ik een scherpschutter. Zoals jij me hebt geleerd.

Je hebt me verkeerd begrepen. Als je enige familielid leerde ik je alleen je te verdedigen in een gevaarlijke wereld.

En waarom zou ik anderen niet verdedigen in deze gevaarlijke wereld? Waarom zou ik niet...

... zijn zoals ik ben?





Is dit het lot  
dat mijn dode  
moeder -  
jouw zuster -  
voor mij zou  
willen?



Dat ik beschermd  
word en niet  
bescherm? Dat ik  
minder ben en niet  
meer?

Geef eerlijk  
antwoord, oom,  
en ik zal me in je  
mening schikken.

zucht -



Nee, dat is niet  
je lot. Net als je  
moeder kun je  
slecht liegen.

Je zult  
zijn wat je  
zult zijn.

Ik zal zijn wat  
jij en Gan, die  
me scherpe ogen  
gaf, me hebben  
gemaakt.

Dan laten we  
het aan hem over  
wat er met jou  
moet gebeuren. Aan  
Gan... en aan Steven  
Deschain als hij  
terugkomt.



Intussen zijn Steven Deschain  
en zijn scherpschutters daar  
juist mee bezig.

Zwakkere mannen zouden klagen  
over de zware, lange rit. Ze zijn  
moe, vuil van het reizen, en op hun  
kleden hebben ze bloed van hun  
vijanden en, erger, hun vrienden.

Maar niet de scherpschutters,  
o nee. Zoals zij over de hardheid  
van hun leven praten, zou je  
denken dat ze terugkwamen  
van een dagje  
vee hoeden.

Ze doen wat ze  
moeten doen, en dat  
is dat.

Toch maken ze zich  
zorgen over elkaars  
welzijn.

Charles?  
Je bloedt. Moeten  
we even rusten?

Met alle respect,  
Steven, maak je niet  
zo druk om mij. Ben ik  
een vrouw die flauwvalt  
bij de aanblik van mijn  
eigen bloed?







Ik vertik het er  
de oorzaak van te zijn  
dat ook maar een van  
ons een minuut later  
thuis komt bij zijn bed  
en vrouw.

Over  
vrouwen gespro-  
ken: die van jou  
zal je aanstonds  
een kind baren,  
nietwaar?



Dat kan elk  
moment gebeuren, lijkt  
het, al zweert de vroed-  
vrouw dat het nog een  
maand duurt. Ze zegt ook  
dat het een jongen is, iets  
over 'laag dragen'.

Vroedvrouwen  
zeggen altijd dat  
het een jongen is. Ze  
denken dat we dat  
willen horen.

Nou,  
ik hoop dat  
ze in dit geval  
gelijk heeft.

Ik ook.  
Een zoon uit  
jouw lendenen  
kan een geweldige  
scherpschutter  
worden.

Ik zweer je:  
het lijkt amper  
een oogwenk ge-  
leden dat Roland  
een jengelende baby  
was. Nooit mijn  
gezicht vergeten?  
Hij kon het niet  
eens zien.



Ik kan alleen  
maar hopen dat ik  
zo trots op mijn  
zoon kan zijn als jij  
op de jouwe.

Dankie, sai.  
Al maak ik me eerlijk  
gezegd zorgen over zijn  
stemming sinds hij uit  
Hambry terug is.

Misschien is  
hij alleen maar  
somer vanwege zijn  
moeders vertaa...  
eh...



Mijn excuses,  
dinh. Ik had dat niet  
moeten zeggen...

Nou en? Echt, je  
hoeft je nergens voor  
te verontschuldigen.

Nu maar hopen dat  
als Gabrielle uit het klooster in  
Debaria terugkomt - hopelijk  
op tijd voor het feest van de  
jongens - ze voldoende berouw  
over haar zonden heeft.



In Debaria zal Gabriëlle zich wel afvragen of er voldoende berouw in haar ziel is – ja, in de zielen van allen in Midden-Wereld – te boeten voor haar bedrog.

Ik houd van deze tijd van het jaar. Overal vlinders.

Wat is dat? Scepsis op uw gezicht?

Het was niet kwetsend bedoeld, zuster. Alleen... ge leek me niet iemand die dagelijkse schoonheid waardeerde.

Ik waardeer vlinders om wat ze vertegenwoordigen, kind. De mogelijkheid van klein en kruipend in prachtig en glorieus te veranderen.

Laat uw zondige geest evenzo veranderen, en alles komt goed.

Treed binnen en biecht.



Ja, zuster.

Gabrielle huivert  
onbedaarlijk. En dan  
is er iets vreemds:

Het is helemaal niet  
koud in die eenvoudige  
kapel. Niet veel kouder  
dan buiten.

Waarom beeft Gabrielle  
dan alsof zich iets kils om  
haar heen heeft geslagen?

Ze probeert het  
onbehagen van zich af  
te zetten en dwingt zich  
kalm te praten.

Ik ben  
hier om mijn  
ziel te reinigen...  
vooropgesteld  
dat de vlekken niet  
zo diep zijn dat  
boenen geen zin  
heeft.





De figuur in de mantel  
spreekt bijna fluisterend; ze  
moet zich inspannen om  
hem te verstaan.



Wat zijn  
dat voor  
vlekken, mijn  
kind?



Ik heb mijn man Steven  
Deschain en mijn zoon  
Roland bedrogen door  
overspel te plegen. Mijn  
misdaden zijn  
onvergeeflijk.



Liefde maakt  
veel goed, mijn  
kind. Hield je  
van de man  
met wie je  
zondigde?



Ja... het  
was verboden,  
en toch hield ik  
met heel mijn  
hart van hem.



Hield?  
Of...  
... houdt?

Marten...?

Marten...  
Droom...

Droom ik?

Ja, ja, ik droom,  
of het is waanzin  
of...

Geen waanzin.  
En als je droomt,  
droom ik met je  
mee.

Maar dit is  
geen droom. Je ont-  
waakt uit een nachtmerrie,  
of uit onzekerheid, of uit  
ellende die je is opge-  
drongen door mensen die  
je niet begrijpen en je  
niet op prijs stellen.

Alleen ik heb  
je ooit echt  
begrepen,  
Gabrielle.  
Alleen ik.



De lucht is vandaag vervuld van bedrog. Of het nu een vrouw is die haar man bedriegt in een afgelegen nonnenklooster...

... of het gefluister over 'vals spelen' in Gilead dat Alain en Cuthbert volgt als ze langs hun kwelgeesten lopen.



Negeer ze, Alain. Ze zijn alleen maar jaloers omdat wij onze revolvers hebben gekregen en zij niet.

Daar gaat het toch juist om, Alain?



Ze denken dat we ze niet hebben veroverd maar dat ze ons zijn gegeven.

Ze moesten eens weten wat we in Hambry hebben doorstaan. Dat zou de sterkste van hen hebben gebroken...

... vooral wanneer je bedenkt wat het met Roland heeft gedaan.







Ja, nou...  
dat is een  
open wond.

Een wond  
die blijft etteren  
zolang hij die  
vervloekte bol heeft,  
die... grapefruit.



Je  
bedoelt...

Je weet  
heel goed wat ik  
bedoel, Bert.



Ja, dat  
weet ik. Of  
Roland het nu  
wil of niet...

...we moeten  
die bol van hem  
afpakken en hem  
aan zijn vader  
geven.



Hij heeft zelf gezworen dat  
hij dat zou doen. We helpen  
hem alleen maar zijn belofte  
na te komen.

Denk je dat  
hij het ook  
zo ziet?

Welnee.



Je zou al misselijk  
worden van de aanblik.

De uitgemergelde Roland  
is net een stinkende ver-  
slaafde, en dat is geen  
overdrijving.

Hij is mager omdat  
hij niet eet en vies  
omdat hij zich niet  
wast. Hij ligt daar maar,  
ondiep ademhalend, en  
beschermt de bol zoals  
een moeder haar baby  
beschermt.

Een slechte,  
verdorven, licht-  
gevende baby.

En als je goed luistert, hoor je hem  
mompelen. Zijn geest dwaalt door  
een droomlandschap.

'Ze komt,' zegt hij, naar lucht happend  
als een drenkeling. 'Ze komt naar be-  
neden. Ze komt door de woestijn...'

'... hoog over de  
ravijnen van de Xay...'

'... riekend naar het kwaad,  
op weg naar Gilead om  
Farsons dodelijke kwaad  
te doen.'

'Ze komt...'





'Rhea, de heks van de Coös, komt.'

Rhea, het slechte schepsel, verantwoordelijk voor de dood van Susan Delgado en wie-weet-wie-nog-meer.

Ze zit onder de zweren en etterbullen. Waarom zou hij haar herkennen? Toch herkent hij haar. Hij is vervuld van de diepe afschuw/hulvering/walging die mensen bevangt bij de aanblik van slangen, spinnen en andere kruipende wezens die hun kwaad willen doen.



En nimmer kwam er iets slechter deze kant op dan Rhea van de Coös.



Roland slaat om zich heen  
en graait in de lucht, alsof  
hij vanuit de wakende  
wereld in de droom kan  
reiken en Rhea van haar  
walgelijke missie kan  
afhouden.



'Weg, duivelin. Weg  
van mijn vaders toren'  
roept hij.



'Hij is niet iemand voor  
jou! Hij is geboren  
voor grote gevechten  
tegen gewapende  
mannen.'



'Niet om gekweld  
te worden door  
bedrieglijke, onreine  
feeksen als jij.'



'Vader! De dood komt op  
spinnenpoten naar je toe!

'Wend je af van de kaarten en  
krijgsplannen die je opstelt  
om met Farson af te  
rekenen...

... en zie dat de oorlog  
naar je eigen heiligdom  
is gekomen!



'Hoe kun je haar niet  
horen, haar adem die piept  
en schuurt in haar versleten  
longen? Hoe kun je de  
etterende zweren op haar  
rotterende huid niet ruiken?  
Hoe heeft ze je betoverd om  
je zinnen af te sluiten van...

'Vader! O god,  
vader, draai je om  
voordat...!'







'Vader, nee!'

'Vecht tegen haar! Vecht  
tegen dat... schepsel!'

'Je bent Steven Deschain, de  
dinh van Gilead! Dit kan niet jouw  
einde zijn!'

'Je kunt niet ondergaan  
aan vulg verraad, bedrog en  
pure lafheid!'

'Geen genadige god zou  
zoiets toestaan!'



'Je moet vechten! Je moet  
winnen! Je moet je het gezicht  
van je vader herinneren!'

'Zijn gezicht!  
Zijn...'



'... hoofd...'





STEPHEN KING

# DE DONKERE TOREN



# VERRAAD

## HOOFDSTUK VIER

'Z wijgen is goud,' zeiden ze vroeger.  
Daar was ik het nooit zo mee eens.

Als kinderen lawaai maken, hoef  
je je geen zorgen te maken. Zijn  
ze stil, dan zijn er moeilijkheden  
op komst.

Het kwaad gedijt op stilte  
als paddenstoelen op  
vocht.

En zo gedijt het kwaad op  
de stilte tussen Gabriëlle  
en haar heimelijke minnaar,  
Marten Broadcloak, als ze de  
muur van Debaria verlaten.

Ongetwijfeld vraagt ze zich  
af wat hun toekomst is,  
terwijl Marten...

... nou, zijn type ziet  
alleen een toekomst  
waarin onschuldigen lijden,  
onschuldige pionnen die  
hij op zijn grote schaak-  
bord tegen elkaar  
uitspeelt.





Waarheen nu,  
mijn lief? Waar we  
ook heen vluchten, de  
scherpschutters vinden  
ons als ik wegblijf.

Als vluchten  
geen optie is, moet  
je vechten. We moeten  
vechten tegen het  
machtige beest dat de  
scherpschutters  
zijn.

Hoe is dat  
mogelijk?

Door de kop  
af te slaan,  
natuurlijk.

Wil je dat ik  
mijn man  
vermoord?

Ik wil dat  
wij samen zijn. Dat we  
de grenzen oversteken die  
ons scheiden en de wereld  
verlossen van de tirannie  
der scherpschut-  
ters.

En daarvoor  
moet ik mijn verraad  
compleet maken door  
Steven te vermoorden? Heer,  
welke zonden zijn op de lei van  
het leven geschreven, dat dit  
de enige manier is om hem  
schoon te vegen?



En... Roland  
dan? Wil je dat  
ik ook de zoon  
vermoord die ik  
heb gebaard?

Beslist niet. Als  
het aan mij ligt, zal  
hij oud worden en  
vredig sterven.



Dat zweer  
ik je.





Wil je dat  
voor me doen?  
Voor ons? Voor  
heel Gilead?

Het is jouw grote  
gave, Marten, dat je naar  
de onbetreden weg wijst  
en hem niet alleen de enig  
mogelijke maar ook een  
aangename weg  
laat lijken.

Ik vat dat op  
als ja.

Ga vanavond  
naar Gilead terug.  
Een boodschapper  
geeft je aanstonds  
een wapen om de  
daad te vol-  
brengen.



Moed,  
mijn lief.



Als een manshoge raaf in de  
schaduw kijkt hij haar na. Als  
ze eindelijk weg is, laat hij een  
zacht grinniklachje horen.



En dan is het stil. Een  
zwijgen van goud, maar  
dan wel klatergoud.

Nu we toch bezig zijn, nog een oud gezegde: Gekroonde hoofden slapen slecht.

In Gilead draagt Rolands hoofd geen kroon, maar slecht slapen doet hij wel. En het hoofd dat wel de kroon draagt, namelijk dat van Rolands vader Steven...



... In Rolands koortsige visioenen ligt Stevens hoofd – los van de rest van zijn lichaam – in de handen van de heks, Rhea van de Coös.



'Vader,' kreunt Roland in de greep van de bol die de grapefruit wordt genoemd.





Wacht... Wat is ze...? Ze komt naar... mijn kamer! Ik kijk van buitenaf in mijn eigen leven!



Dit staat me niet aan, Bert. De bol stelen van Roland terwijl hij slaapt...

Het is niet echt zijn bol, Alain.



'O gezegende god, ik krijg de kans de moord op mijn vader te wreken.'



Blijf weg als je dit niet durft, Alain.



'Ja! Ja! Kom dichterbij, jij helleveeg!



Wat mompelt hij?

Wat geeft het? Hij droomt. En als hij droomt...



... is dit des te gemakkelijker.

Waarop? Tot hij wakker wordt? Ik denk van niet.

Wacht...





'Wou je mij onverhoeds  
overvallen, heks? Of wou je  
me in tranen zien om het  
gruwelijke dat ik daar zie?'

'Je bent verraden door  
de bol die je wilde heb-  
ben! En voor dat verraad  
is maar één recht-  
vaardige straf.'

DE DOOD!

Bert!  
Liggen!

Goden!!



Heb je ooit een waarschuwing geschreeuwd naar iemand die te ver weg was, om daarna hulpeloos te moeten toezien hoe het gevaar hem onverhoeds overviel?

Zo is het nu ook. Gescheiden door de jaren moeten we zwijgend toezien hoe Steven Deschain en zijn luitenanten overleggen over tactieken tegen Farson, de Goede Man...

... zonder te weten dat hun voornaamste informatiebron een spion van de Goede Man zelf is.

Zoals u aan Farsons voortgang kunt zien, goede sai, waren de verkenners die u hebt uitgeschakeld alleen maar een vingertopje van zijn graaiende, veroverende hand...

... een hand die nu zelfs de grenzen van Nieuw Kanaän aanraakt...



... en straks een vuist wordt die op onze hoofden wil neerdalen.



'Ik heb over zijn gruweldaden  
gehoord uit betrouwbare  
bronnen, maar soms...

'... soms zweer ik dat de  
zuidenwind de kreten van  
zijn slachtoffers met zich  
meevoert.'

'Weet u nog, de gruwelen van  
Cressia? Waar Farson de hoofd-  
stad Indrie platbrandde, de  
hoofden van de burgemeester  
en sheriff op staken stak en  
alle volgelingen van het  
Genootschap afslachtte?'





'Nou, Indrie was nog maar  
een opwarmertje voor zijn  
terreur van nu.'



Maar hij  
is niet onover-  
winnelijk...

Dat hebben  
uw jongens bewezen  
door hem in Hambry te  
verslaan. Zijn troepen  
verkeren in wanorde en  
daar kunnen we gebruik  
van maken...

... door een  
verrassingsaanval  
te doen op zijn arse-  
naal in de bergen,  
waar bijna geen  
bewakers meer  
zijn.



Een driest  
plan, Justus...

... de moeite  
van het overwegen  
waard. We spreken er  
nog over. En nu...

... is het een  
zware dag geweest.  
We kunnen wel wat  
rust gebruiken.



Charles, blijf  
nog even.

Je ziet nog wat  
bleek. Misschien  
kun je vanavond  
beter de Taunton  
oversteken.

Met alle  
respect, Steven -  
ben je bezorgd om  
mij of om mijn vrouw  
en het kind in haar  
buik?



Een beetje  
om beiden.

Goed, vooral  
om haar. In haar conditie  
is ze kwetsbaar, en in jouw  
positie kun je haar amper  
beschermen...

En moeten  
we dan angstig in  
onze kamers zitten?  
Niet bepaald het  
gedrag van een  
scherpschutter en  
zijn vrouw.



Daar zit wat in.  
Pas wel goed op,  
Charles.

Er is  
tegenwoordig  
overal  
verraad.



Gelukkig waren Steven en zijn mannen  
in een ander deel van de vesting, ver van  
de vleugel met de woonverblijven...

... anders hadden ze schoten  
in Rolands kamer gehoord  
en waren ze aan komen  
rennen.

En wat ze dan hadden  
gezien: Stevens zoon,  
alsof hij op sterven  
na dood is...

... die dof naar zijn rokende  
revolver staart alsof hij het  
ding voor het eerst ziet...

... terwijl de zoons van  
Chris Johns en Robert  
Allgood in een wirwar op  
de vloer liggen.





Ga - unfff  
- van me af,  
domme dikzak!



Roland!  
Roland, je hebt  
bijna Cuthbert  
doodgeschoten!

Roland, we  
komen je geen  
kwaad doen.



Ja! Waarom  
zou je hem kwaad  
doen als je ook  
voor je plezier mijn  
rug kan breken!

Als ik het niet had  
voorvoeld en Roland  
niet zo beroerd had  
geschoten, zouden die  
twee kogelgaten niet in  
de deur maar in je borst  
zitten. Dus hou op  
met jengelen.



Roland, ik denk  
ook namens Bert  
te spreken als ik  
zeg...

Je bent gek  
geworden! Je  
hersenen zijn  
in grapefruit  
veranderd en  
er stroomt  
grapefruitsap  
door je aderen!

Roland, ik  
denk alleen namens  
m mezelf te spreken  
als ik zeg...

Rhea.

De heks?

Ja.  
Ik dacht dat  
ik haar bij de  
deur zag.

Een  
hallucinerende  
scherpschutter. Niks  
aan de hand.

Ik...



Roland, als  
dit zo doorgaat,  
schiet je iemand  
dood of dwing je  
iemand jou dood  
te schieten.

Je hebt gelijk.  
Alain. Dit mag niet  
doorgaan.

Dat  
gebeurt  
ook niet.





Gedachten van een koning gaan  
het begrip van gewone mensen te  
boven. En ik pretendeer niet  
meer dan gewoon te zijn.

En dus beweer ik niet te weten  
wat door Steven Deschain's  
hoofd gaat als hij in zijn  
troonkamer zit...

... al moet ik wel opmerken  
dat zijn definitie van 'rust'  
niets met zijn bed te maken  
heeft. Misschien maakt het  
ontbreken van zijn vrouw  
in het bed het een minder  
rustgevende plaats.

Maar waarschijnlijk kent een  
heerser alleen rust als hij in  
het centrum van zijn macht  
is, want macht is zijn  
levensbloed, weet ge?

Hoe dan ook... dit is Steven  
Deschain, heer van Gilead. En  
wat hij ook denkt, hij wordt nu  
gestoord.

Vader...?



Roland! Lieve  
help, zoon, je ziet er  
beroerd uit. Het banket  
kan niet gauw genoeg  
komen; je ziet eruit alsof  
je in geen dagen hebt  
gegeten.

Roland...?



Roland, jij hebt duidelijk  
iets aan je hoofd. Ik  
daarentegen heb véél  
dingen aan mijn hoofd,  
maar ik zie er niet uit als  
een opgewarmd lijk.

Dus wat er ook  
in je ettert, vertel  
het voordat het je  
helemaal verslindt.

Mijn zonde ettert  
in mij, vader. Ik heb  
mijn plicht tegenover  
u verzaakt.



Ik ben uw  
gezicht  
vergeten...

... omdat ik dit  
niet meteen aan u  
heb gegeven.



Mijn god,  
is... is  
dat...?

Doe het  
meteen weer in die  
zak! Heb je er geen  
idee van wat er kan  
gebeuren als je er te  
lang in kijkt?

Enig idee, ja.

Geef hier.  
Weet iemand  
anders in Gilead  
dat je hem  
hebt?

Allen die het  
weten zijn in deze  
kamer. Vader, ik...

Ja, je hebt gezondigd. Een zonde,  
denk ik, die meer uit noodlottige  
nieuwsgierigheid dan uit kwade  
bedoelingen voortkomt. Dat  
verzacht het enigszins.

Zo zul je voor je  
zonde boeten: als je  
moeder aan het banket  
verschijnt, wees dan  
aardig voor haar. Vergeef  
haar zoals je wilt dat ik  
jou vergeef.

Ga nu.



Daar kwam je  
makkelijk van af. Hij  
had je ook wegens  
verraad kunnen  
terechtstellen.

Dan had ik  
tenminste niet  
aardig voor mijn  
moeder hoeven  
te zijn.



Typisch  
Roland: altijd de  
zonzijde zien.









Kan een man in het oog van  
het kwaad kijken zonder er  
zelf mee te worden besmet?



Steven Deschain is wijzer  
dan zijn zoon en wil het  
niet nagaan.



Blijf daar dan.



Blijf daar en  
kijk in een  
duisternis, zo  
zwart als het  
hart van je  
meester...



... ver van  
nieuwsgierige  
ogen.

Steven Deschain heeft  
in veel opzichten  
gelijk.

Dat er overal  
spionnen en verraders  
zijn.

Dat Maerlyns grapefruit een  
bron van grote macht is en  
een krachtig wapen kan zijn.

Maar blijkbaar  
vergist hij zich in  
één opzicht:

Deschain  
heeft de bol.  
Morgen middag  
achter paleis



Het was een vergissing  
Justus de spion in Gilead  
toe te laten.



En als je werkzaam  
bent op het niveau van  
Steven...

... kan één vergissing  
al genoeg  
zijn...



... om een rijk ten  
val te brengen.







STEPHEN KING

# DE DONKERE TOREN



## VERRAAD

HOOFDSTUK VIJF

**Z**e zeggen dat er mensen van de wereld  
en mensen in de wereld zijn. Eerlijk  
gezegd weet ik niet meer welke soort de  
goede is. Maar welke dat ook is, Roland  
is van de andere soort.

Op de schietbaan babbelen Alain  
en Cuthbert maar door: hoe goed  
Roland eraan heeft gedaan de  
grapefruit aan zijn vader te geven...

... en dan over het komende feest  
en de soorten revolvers die ze krijgen.  
De ware wapens van een scherpschut-  
ter, niet de klungelige loop-schieters  
die ze nu gebruiken.

Ze praten over de geschiedenis van de  
verschillende vuurwapens. En dat Alain  
de wapens van zijn grootvader zal gebruiken,  
terwijl Cuthbert, nou, die zal ze van zijn  
oudoom gebruiken, wapens nog uit  
de tijd van Arthur Eld.

En al die tijd staat Roland daar maar  
alsof niets ertoe doet. Alsof de wereld  
waarin ze leven slechts van vluchtig  
belang voor hem is.

En ten slotte  
zegt hij...

Genoeg.

Jullie kletsen  
als kinderen.

Als  
meisjes.

Als meisjes-  
kinderen.

Hou op.





En met jouw  
gevit ben jij net  
een oud wijf.

Iets moet je toch  
wel interesseren? Het  
banket, de wapens...

Welke wapens  
krijg jij? Zeg niet  
dat je je niet afvraagt  
of je vader je vanavond  
de wapens van Arthur  
Eld geeft.



Ik kan dat  
niet alleen  
zeggen...

... maar ik  
zeg het  
ook.

Vijanden belagen ons.  
Farson complotteert  
tegen ons. Wie weet  
welk verraad we binnen  
onze muren hebben?

Ik geef geen  
zier om ceremonies  
of geschiedenissen  
van wapens.



Het gaat er alleen  
om wat er gebeurt als  
ik richt en schiet.



Zijn schoten zijn recht  
en raak, en een tijdlang  
horen ze alleen de  
daverende echo's  
van die schoten.

En dan...

En de  
plaatsen aan  
het banket?  
Kunnen we daar  
dan over  
praten?

Alain,  
misschien begrijp  
jij geen hint, maar  
Roland heeft mij  
duidelijk gemaakt  
dat...



Het gaat  
om meisjes.

Nou en? Dat  
doet er niet  
toe.

Waarom  
zou het er-  
toe doen?

...  
Hoezo  
gaat het om  
meisjes?





Meestal  
zitten nieuwe  
scherpschutters  
aan de hoofd-  
tafel...

... naast de  
toekomstige bruid  
die door hun vader  
is uitgekozen.

Bruid! In  
godsnaam, ik ben  
vijftien! Wanneer  
mag ik mijn woeste  
haar uittrekken?

Ja! Dat!

Je wilde  
haren kwijt-  
raken?

Helaas,  
onze jonge haren  
moeten nog even  
blijven groeien.



Wat bedoel  
je met 'onze', Alain?  
Jij zou nog niet weten  
wat je met een meisje  
moest doen als je boven  
op haar lag. Ze zeggen  
zelfs dat je onwetendheid  
voortkomt uit een gebrek  
aan inter...



Hou je liegende  
bek! Ik ben  
geïnteresseerd  
genoeg!

Zoals jij  
schiet?  
Vergeet het  
maar.

O-ho! Dat  
was een  
gevoelige  
snaar!

Alain! Bert!  
Klonk het als een  
grap toen ik zei  
dat het genoeg  
was?

Hij begon!



En nu maak ik er een eind aan.



Goed. Prima.

Je hebt vandaag geluk, Alain.

Dat zeg jij.

En Roland... wil je hier echt niet over praten, al heb ik nog niet gezegd wie je vader naast jou heeft gezet?

De geest van Susan Delgado is eeuwig aan mijn zijde. Ik heb geen ander gezelschap nodig.

Nou, je vader heeft blijkbaar meer aardse overwegingen. Daarom zal Aileen vanavond met je eten.



Aileen?! Dat meisje in jongenskleren?

Zwijg, Bert.

Ik zwijg niet, Alain! Dit is Corts werk. Hij wil zijn nichtje veilig in het huis van Eld hebben.

Er is geen veiligheid in deze wereld. Niet in ons huis, niet in een ander huis.

Aileen heeft nooit een geheim gemaakt van haar belangstelling voor mij. Cort hakt eerder zijn rechterhand af dan dat hij haar uithuwelijkt aan iemand van wie ze niet houdt. Dat is zijn prioriteit, zoals mijn vader wil dat ik een waardige partij krijg.

En wat zijn  
jouw prioriteiten,  
Roland? Ik weet  
dat je aan Susans  
nagedachtenis bent  
toegewijd, maar je  
moet uiteindelijk  
verdergaan...

O ja?  
Moet ik haar vergeten?  
Haar behandelen als een  
wond die geneest en niets  
dan een vaag wit litteken  
achterlaat?

Mijn vaders  
bedoelingen - Alleen  
gevoelens - niets daar-  
van doet ertoe, Bert.  
Laat het gaan zoals  
het moet gaan.

De enige vrouw  
met wie ik ooit zou zijn  
getrouwd - van wie ik ooit  
zal houden - is aan de  
Charyou-boom gebonden  
en tot as vergaan.





En in haar  
doodsstrijd, wanneer  
jij of ik vloeken naar  
de hemel zou  
schreeuwen...

... verkondigde  
zij haar liefde voor mij.  
Als ik dat vergat, zou  
ik haar verraden, en ik  
verraad niet iemand van  
wie ik houd en die van  
mij hield.

Ik ben niet in  
staat verder  
te gaan, mijn  
vriend...

... en dat  
wil ik ook niet.  
Nooit.



Ik twijfel er niet aan dat  
als Roland over verraad  
jegens dierbaren praat...

... hij vooral aan  
zijn moeder  
denkt.

In de bossen op enige afstand  
van de Grote Zaal, waar de avond-  
schaduwen lengen...

... staat Gabrielle  
Deschain roerloos als  
een dode.

Misschien omdat ze, na de  
nieuwe complotten tegen haar  
man waarin ze verwickeld  
is geraakt...

... vanbinnen toch al  
nagenoeg dood is.

Moet ik jou hier  
ontmoeten? Een  
muzikant?

Welzeker, dame.  
En negeert u  
gerust mijn  
metgezel...

Hij doet  
zijn beste werk  
wanneer hij wordt  
genegeerd.

Ter zake dan,  
dame, want het  
wordt kil...

... en ik  
zou niet willen  
dat u een  
dodelijke kou  
vat.





Neem dit  
geschenk aan van  
uw dierbare Marten  
Broadcloak...

... en mijn oom, de  
Goede Man, John  
Farson.

Voorzichtig  
met het lemmet. Het is  
bedekt met een dodelijk  
gif. De kleinste schram,  
en de wereld is beroofd  
van uw schoonheid. Een  
waarlijk tragisch...



Bespaar me  
je banaliteiten. Ze  
maken geen indruk  
op me en bewijzen  
alleen dat je van je  
eigen stem  
houdt.

Laten we  
onze zaken  
bespreken.



Mijn dank voor het  
stopzetten van de  
loze poëzie van mijn  
spraakzame metgezel,  
dame. Ter zake dus:



Uw echtgenoot  
heeft een voorwerp van  
grote waarde dat aan de  
goede man toebehoort. Een  
glazen bol. Hij heeft hem veilig  
opgeborgen in een kluis in  
zijn werkkamer.

Achter  
een schilderij?  
Welzeker, die  
ken ik.

U moet de  
sleutel stelen en  
hem gereedhouden.  
Kunt u dat?

Als het  
moet.

Het moet  
inderdaad. En als  
de Goede Man hem  
zelf komt halen,  
zult u een passende  
beloning krijgen.

Ze huilt als hij dat zegt.  
Ongetwijfeld is haar passende  
beloning datgene wat zij het  
meest vreest.



Intussen is de raadselmeester hard aan het werk in de beschutte zalen van Gilead.

Nu zijn er mensen die raadsels voor grappen aanzien. Maar voor kenners – degenen die echt weten en respecteren wat een kwaliteits-raadsel inhoudt – zijn raadsels geen lachwekkende zaak.



Nee, mijn vrienden, ze zijn een serieuze zaak. En niemand neemt ze serieuzer dan de raadselmeester.



Abel Vannay de Wijze, de filosofeleraar van de jonge scherpschutters.

Met zijn grote kennis maakt hij de best mogelijke raadsels voor de naderende wedstrijd. En ten slotte zegt hij één woord:

A close-up of a hand holding a key. The hand is wearing a patterned sleeve. The background is dark and textured.

Daar.

A close-up of a hand holding a key. The hand is wearing a patterned sleeve. The background is dark and textured.

Zijn alle  
raadsels veilig  
opgeborgen,  
Vannay?

Two men are in a room. One man is standing and looking out of a window with a grid. The other man is sitting and looking at him. The room has a warm, yellowish light.

Dat weet je,  
Cort.

Two men are in a room. One man is standing and looking out of a window with a grid. The other man is sitting and looking at him. The room has a warm, yellowish light.

Ga je het  
me dit jaar  
moeilijk  
maken?

A close-up of a man's face. He is balding with some hair on the sides. He has a serious expression. The background is dark and textured.

Ik doe mijn  
best, oude vriend.  
Maar ik twijfel er  
nauwelijks aan dat jij  
zoals altijd de winnaar  
wordt.

A close-up of a man's face. He is balding with some hair on the sides. He has a serious expression. The background is dark and textured.

Welzeker. Je hebt  
waarschijnlijk gelijk. Wat  
kan ik zeggen? Waarom  
spelen als je niet wint?

A close-up of a man's face. He is balding with some hair on the sides. He has a serious expression. The background is dark and textured.

Wel, dan  
zitten we met  
een klassiek  
raadsel.  
Want...



... een wedstrijd  
kan niet twee  
winnaars hebben.

Overigens: Kingson  
is de naam, en muziek  
mijn spel. Maar ik blink  
uit in raadsels, en ik ben  
hier niet gekomen om  
te verliezen.

O nee? Nou,  
waarom ben je hier  
dan wel gekomen?

Ha ha ha... Een  
waardige grap, maar  
ja, jij hebt veel meer  
ervaring met grappen  
dan ik. Vele, vele, vele  
jaren.

Noem je  
me oud,  
jongeman?

Je gezicht en  
lichaam noemen  
je zo, oude man. Ik  
zeg alleen maar wat  
ik voor me zie. En  
misschien...



... misschien  
is het tijd  
dat een jonge  
leeuw de kudde  
uitdunt.



De oude  
leeuw is blij met  
de uitdaging.





Dus dat was onze  
nieuwe hofmuzikant. Doe  
een oude vriend een lol, Cort.  
Vermorzel die lamzak in de  
wedstrijd.

Mag je  
hem niet?

Ik vertrouw  
hem niet. Jij  
wel dan?

Absoluut  
niet.



Het is wijs on-  
betrouwbaren niet  
te vertrouwen.

Als die  
aanbevelingsbrief van  
Charles Champignon er  
niet was geweest, had hij  
vermoedelijk niet eens voet  
binnen de kasteelmuren  
mogen zetten.

Heeft  
iemand Charles  
de laatste tijd  
gezien?

Ik niet.



Hmmmm. Later, oude  
vriend. Ik bedenk  
net dat ik iets in  
de zaal heb laten  
liggen.

Moet ik bang  
zijn dat je op zoek  
gaat naar de  
raadsels?

Zou ik dat  
doen?



Jij zou de keel  
doorsnijden van  
iemand die vals  
probeert te spelen,  
ook die van jezelf.

Zo is het.

Je zou niet denken dat zo'n grote man als Cort zich geruisloos kan bewegen.

Toch kan hij dat.

Iets wat de zogeheten 'Kingson' niet weet. Als hij dan ook druk bezig is Vannays zak met raadsels door zijn eigen zak te vervangen...



... weet hij niet van de stille getuige die zijn bedrog ziet...

... en van het gevaar waarin zijn keel zich nu bevindt.

Goden!  
Waarom zou Charles dat rotzakje aanbevelen?





Een bekentenis: dit deel van het verhaal wilde ik het minst graag met je delen.

Arme Charles. Arme, tragische Charles. En ik hoor u zeggen: 'Wat? Nog tragischer dan Susan?'



En ik zeg: 'Welzeker.' Welzeker, dat is hij.

Was.

Want tot aan het eind hebben ze Susan niet gebroken.



Charles braken ze wel. Of beter gezegd, niet zij.



Hij.

John Farson.

John Farson ving Charles  
en zijn vrouw, en voordat  
hij Charles doodde...

... liet hij hem toezien  
hoe Farsons mannen  
Charles' zwangere  
vrouw verkrachtten...





... en daarna de foetus  
uit de moederschoot  
scheurden. Het bloed  
spoot alle kanten op, en  
Farson likte het slappe  
lijkje schoon, terwijl de  
moeder doodbloedde en  
niet Farson vervloekte...

... maar haar man,  
die haar niet had  
beschermd.

Toen ze Charles  
eindelijk doodden, was  
hij alleen nog Charles  
in naam. Zijn geest  
was weg.

Het verlies van zijn geest  
was de enige genade die hem  
die dag ten deel viel.



Het wiel draait,  
weet ge?

Het leven eindigt  
met een gruwelijke  
ceremonie...

... en begint met een  
andere ceremonie die veel  
vreugdevoller is.

Nu beginnen de levens  
van de drie scherschutters  
echt. Steven Deschain vertelt  
over de moed van Alain en  
Cuthbert die hen tot hier  
heeft gebracht.





En ten slotte  
hebben de daden van  
mijn zoon Roland, ten  
dienste van Gilead, mij  
ertoe gebracht aldus  
te besluiten:

Hij heeft  
de wapens van Eld  
verdiend, de wapens  
die mij goed hebben  
gediend en mij goed  
zullen blijven  
dienen...



... totdat, na mijn  
uiteindelijke dood, de  
wapens van Eld – evenals  
de hoorn van Eld en de  
titel van dinh – op hem  
zullen overgaan.

Steven merkt niet dat bij  
het noemen van zijn dood de  
hofmuzikant glimlacht. Hij  
fluistert iets in het oor van  
Gabrielle, die een beetje as-  
grauw wordt.



Maar Roland  
ziet het wel. Nou  
en of.



Ga nu, mijn  
vrienden. Ga naar het  
feest. Naar raadsels.  
Naar dansen en muziek en  
bovenal het gezelschap van  
geweldige vrienden  
en bondgenoten.

En terwijl de bewoners  
van Gilead een  
gejuich aanheffen en  
weggaan en de muzikant  
in de menigte opgaat,  
loopt Steven naar zijn  
vrouw.



Mijn echtgenote. Welkom thuis.

Ik dank je omdat ik mocht terugkomen.



Je hoort aan mijn zijde, Gabrielle. Wil je later op de avond met me dansen?

Ik zou dat voor geen goud willen missen.

Ik kom straks. Ik ben zozeer overmand door emotie dat ik me moet... moet...

... beheersen?

Ja.

Natuurlijk, mijn lief. Neem alle tijd.





In een lege gang zakt Gabriëlle  
geluidloos huilend tegen de muur.



Wat nu,  
mooie dame?  
Waarom al die  
tranen?



U wilt toch  
niet dat uw  
dierbare Marten  
Broadcloak of  
mijn dierbare  
oom denkt dat  
u aarzelt?

N-nee.  
Dat... wil ik  
niet.



Hebt u de  
dolk?



Ja.



Als u en uw man  
samen zijn als man  
en vrouw...

Gebruik hem  
dan. Gebruik hem  
in de wetenschap  
dat u in de ogen  
van Marten en de  
Goede Man  
geliefd bent.

En hun ogen  
zijn de enige  
die tellen.





STEPHEN KING

# DE DONKERE TOREN



# VERRAAD

HOOFDSTUK ZES

**D**e grote zaal van Gilead is vervuld van gepraat en gelach, spotternij en bravoure. Het soort banden dat alleen gesmeed kan worden tussen mannen die zij aan zij vechtend tot aan de hel zijn gegaan, en terug...

... en de vrouwen die hen na hun terugkeer hebben opgelapt en in hun bed namen en zonen aan hen schonken die hun naam voortzetten en zich hun gezicht herinneren. Toch klinkt veel van de vrolijkheid geforceerd, alsof men in zijn hart niet blij is.

Maar op het moment – let wel, het exacte moment – dat Steven Deschain opstaat, daalt er onmiddellijk een diepe stilte over de dames en heren van Gilead neer.





Alsof iemand een sluier  
over hen werpt.

Of... als je achteraf  
naar hun lot kijkt...

... een lijkwade.





Mijn vrienden...  
mijn goede vrienden... Wij  
leven in moeilijke tijden.  
Gevaarlijke tijden.

We weten niet wie  
we kunnen vertrouwen.  
Waar we onze troost  
en veiligheid kunnen  
vinden.

Het is  
gemakkelijk te  
geloven dat bekende  
gezichten motieven  
verbergen die in  
strijd zijn met onze  
belangen...



... en dat onbekende  
gezichten ten dienste  
staan van hen die ons  
willen vernietigen.

Het is gemakkelijk  
mogelijk verraad en bedrog  
te zien, overal waar we  
kijken.

Zo moeten we  
niet leven, mijn  
vrienden. Als onze  
vijanden buiten  
onze poorten  
blijven...



... moeten we hen ook  
buiten ons hart en  
onze geest houden.

Ik merk dat  
mijn echtgenote  
vanavond zwijgzaam  
is geweest en weinig  
van het voortreffelijke  
voedsel heeft aan-  
geraakt. Haar humeur  
moet opgebeurd  
worden.

Wie ons vanouds  
kent, weet dat ze  
heel lichtvoetig is.  
Kom, mijn lief...

... dans met  
een oude  
scherpschutter.

Hij leidt haar de dansvloer op. De muzikanten spelen een langzame, bijna doelloze, melodie. De Deschains bewegen zich met gratie, ernst en zorgvuldigheid, alsof ze dansen op dun ijs.

Intussen fluistert ze hem toe...

Kun je me ooit vergeven dat ik je bedroog?

Ik heb je al vergeven.

En als ik vanavond naar je kamer kom... ben ik dan welkom?

Absoluut. Want jij hebt de sleutel...

W-wat?

... tot mijn hart.

O. Ja. En... jij tot het mijne, mijn lief.



Ondanks de kennelijke genegenheid van man en vrouw heerst er nog steeds een onzekere stilte onder de gasten.

Nergens is dat duidelijker dan aan Rolands tafel...

... waar verliefde jonge vrouwen vergeefs in gesprek proberen te komen met Rolands ka-tet.



Aan de stenen tafel zit Roland onbewogen als een steen, denkend aan de woorden en daden van zijn vader...

... en aan het voorbeeld dat zijn vader geeft.

Want als een vader er niet op kan rekenen dat zijn zoon dat voorbeeld volgt, op wie kan hij dan rekenen, weet ge?



Aleen...  
mag ik de  
eer?

Ik...  
natuurlijk.





Ik ben blij  
dat je het vroeg...  
Ik dacht dat je  
een hekel aan me  
had.

Ik heb er een  
hekel aan dat anderen  
ons willen koppelen. Maar  
jouzelf heb ik altijd graag  
gemogen. Al denk jij dat  
je op het slagveld  
thuishoort.

Mijn leven  
en de belangen van  
mijn volk zijn niet minder  
waardevol voor mij dan de  
jouwe voor jou. Waarom  
zou ik minder recht  
hebben voor hen  
te vechten?

Vechten zoals  
jij in Hambry hebt  
gedaan? Wat  
opwindend moet  
dat voor jou zijn  
geweest.

'Opwindend.'  
Dat klinkt  
zo...

Het was  
bloederig. Alleen.  
Bloederig en wreed, en  
de verkeerde mensen  
gingen dood. De ver-  
keerde... persoon...  
ging dood.

Wie was ze?  
Het... was...  
een ze, neem ik  
aan...?

Ze heette Susan.  
Ze hebben haar  
aan een Charyou-  
boom verbrand.

Haar laatste  
woorden waren: 'Roland,  
ik houd van je.' Ze  
schreeuwde die als een  
stervende valk. En op  
mijn eigen manier ging ik  
ook dood.



Ik vind  
het... zo erg.

Vergeleken  
daarmee moeten  
mijn problemen  
nietig zijn.

...  
Wil je  
misschien de  
frisse lucht  
in?



Heel graag.



In veel opzichten  
waren de festiviteiten  
tot nu toe alleen maar  
een voorgerecht voor  
het ware voedsel van  
de avond!

Vannay! Breng  
de raadsels!



Laat hen  
die zich met onze  
raadseelmeester willen  
meten naar voren  
komen! Deze uitdaging,  
waartegen geen kogel  
baat...

... moet worden  
aangegaan door  
mannen van genoeg  
kaliber!



Ben je  
klaar voor een  
vernederende  
nederlaag,  
Cort?

Ik ben klaar,  
Kingson...



... klaar voor  
meer dan jij  
kunt weten.

Intussen worstelen Roland en Aileen op de stadsmuren met raadsels van persoonlijkere aard...

Wat zou jou gelukkig kunnen maken, Roland? Kun jij je zelfs zoiets als geluk voorstellen?

Niet ieders geluk is zo gemakkelijk te verwezenlijken als het jouwe, Aileen. Om gelukkig te worden heb jij genoeg aan revolvers en levensgevaar.

Een gelijke behandeling door jouw vrienden zou ook welkom zijn. Cuthbert bijvoorbeeld...

Hij weet zich geen raad met jou. Je schoonheid brengt hem van zijn stuk.

Dat is niet mijn schuld. Maar ik wil over jouw problemen praten, Roland.

Nou... dan ben je de enige.

Ik moet geloven dat de tijd je verdriet zal genezen...

Dat is niet genoeg. Het is een gezwel in me. Het moet worden uitgesneden, net als het gezwel van Farson en zijn trawanten.

Maar je kunt een gezwel alleen weghalen. Dan blijven er littekens achter. Je kunt de tijd niet terugdraaien, Susans dood en Farsons geboorte niet ongedaan maken...

Niet hier. Maar er is een plaats waar ik dat kan... een macht die boven de mijne uitgaat, boven de kennis uit... boven ka uit...

De Donkere Toren. Dat is het antwoord.







Het is geen buidel  
en geen zak. Het is  
soms gevuld met  
schatten, maar bevat  
altijd een wezen dat bij  
niemand welkom is.

Een doos. Een  
doos met een  
worm erin.

Dat zal  
toch niet...

Echt waar,  
Vannay? Kijk  
op de rol.

Eh, dat is...  
vreemd. Hier  
staat dat  
dit het juiste  
antwoord is!



Natuurlijk is  
het dat. En Gilead  
heeft een nieuwe  
raadselmeester!



Wel een heel  
vreemde raadselmeester.  
Je zou bijna denken dat hij  
ze uit oude teksten heeft  
overgeschreven en in de  
plaats van Vannays  
rollen heeft gelegd.

Toevallig  
ken ik die oude  
teksten... ook die  
met ondoordachte,  
onjuiste ant-  
woorden.

Het ware  
antwoord - het  
antwoord van een  
ware meester -  
is...

'Kluis.'

Je maakt zeker  
een grapje, Roland.  
De Donkere Toren...  
is een mythe.

Nee, Aileen.  
Hij is echt. Al te  
echt. Hij teistert  
mijn dromen...

Dromen zijn  
bedrog.

Visioenen dan.  
Profetieën. Noem  
het wat je wilt. Ik  
weet zo zeker als  
wij hier staan dat ik  
die toren zal vinden  
en naar de top zal  
klimmen.

Daar zal ik oog  
in oog staan met wie  
of wat dan ook maar  
uit het erkerfenster  
met vele kleuren naar  
beneden kijkt...

En zij het god,  
demon of alles  
daartussenin...

Ik zal het  
dwingen een eind  
aan het rotten van  
de ziel van Midden-  
Wereld te maken.



En ik zal  
aan jouw  
zijde zijn.

Onmogelijk.

Zo onmogelijk  
als het bestaan  
van de Toren?

Desnoods  
knip ik mijn haar  
kort en ga door  
voor een jongen.

Al was het  
alleen maar omdat  
je me nodig hebt, want  
in tegenstelling tot de  
meeste mannen ben ik  
bereid de weg  
te vragen.

Is dit een  
grap voor  
jou?







Ik ben nooit  
serieuzer  
geweest.

Dan drukken  
haar lippen tegen  
de zijne. Eerst  
is hij verlamd van  
schrik.



Wat? Deed  
ik... doe ik  
verkeerd?

Nee, het...

Ik... Sorry,  
het...

Ik voel me  
alsof ik Susan  
ontrouw ben.

Ik weet dat  
het belachelijk  
klinkt...



Nee.

Het klinkt  
nobel.

En ditmaal geeft hij toe  
aan de kus. We kunnen  
alleen maar raden wat had  
kunnen gebeuren...



... als het niet was  
onderbroken door helse  
kreten uit het kasteel.



Wat is er?  
Wat gebeurt  
er?

Ik was met  
jou op het dak,  
Aileen. Ik weet  
niet meer  
dan jij...



Hij zwijgt als hij zijn moeder  
vlug door een gang ziet  
lopen en knijpt argwanend  
zijn ogen half dicht.

En dan trekt Aileen  
hem mee.



In een kasteel spelen echo's een  
spel met geluiden. Het is moeilijk te  
horen waar geluiden vandaan  
komen.

Ze raden ernaar en  
rennen naar de grote  
zaal. Het blijkt dat ze  
goed hebben geraden...



Er wacht hun een  
gruwelijke  
aانبليک.

Cort! Wat...  
heb... Heb je...?

Hem gedood?  
Welzeker. Hij was  
slechte heel kort  
raadsekkampioen.

Heb je hem  
gedood omdat  
hij met het  
raadseel won?

Je zou  
moeten zien wat ik  
met mannen doe die  
met kaarten van  
me winnen!

O mijn  
goden!!!

Natuurlijk  
heb ik hem daarom  
niet gedood, dom  
meisje. Nou ja... niet  
alleen daarom.



Dacht ik het niet.  
Hier, in zijn zak. Een  
zegelring zoals Farsons  
mannen dragen. Hij wilde ons  
vertrouwen winnen, natuurlijk  
in het kader van een plan  
ons aan vijanden over  
te leveren.

Wie weet  
hoeveel spionnen  
zoals hij in onze vesting  
zijn geïnfitreerd? De  
verraders moeten  
onmiddellijk worden  
uitgeroeid...

... opdat de kantelen  
niet op ons  
neerstorten.

In de grote zaal gaat een  
explosie van kreten op.  
Iedereen praat tegelijk en  
door elkaar heen, en met  
heel weinig effect...



Maar Roland...

... was nooit iemand  
van veel woorden.  
Niet als er ook daden  
mogelijk zijn.





Hij rent langs de kamers van zijn vader en blijft abrupt staan.

De kluis.  
Open. En de  
grapefruit  
weg.



Vader zou hem  
nooit open laten  
staan, zelfs niet als  
hij leeg is. Zij moet  
het... maar... maar  
hoe kon...?



De sleutel! Het  
krenge moet zijn  
sleutel hebben  
gestolen toen ze  
dansten!

Haar  
trouweloosheid  
kent geen  
grenzen!



Hij rent naar de kamers  
van zijn moeder en bonkt  
op haar deur, haar  
naam schreeuwend als  
een veroordeelde.

Als ze niet open-  
doet, schopt hij  
tegen de deur...



... want natuurlijk zou  
een scherpechutter zijn  
handen niet wagen aan het  
tegen hout slaan.



De grapefruit.

Een klein deel van  
me hoopte... bad...  
dat ik me in haar  
vergiste.

Maar daar is hij.  
Het bewijs van haar  
verraad, vlak voor  
mijn...

... mijn...

Je wilt tegen hem  
schreeuwen, hè?

Terwijl zijn stem wegsterft...  
en hij gefascineerd naar de  
bol toe loopt... wil je  
schreeuwen...

'Roland! Terug! Draai je om en  
vlucht! Laat die ellendige bol  
liggen!'

Maar hij kan het niet  
horen. Al stond je een  
meter bij hem  
vandaan...

... hij zou nog steeds  
naar Maerlyns  
grapefruit kijken.



'Waar is mijn moeder?'  
zegt hij met vage stem.

De bol geeft geen  
antwoord...

... maar dan ziet Roland  
iets weerspiegeld in het  
oppervlak.

Rhea van de Coös.  
Ze besluipt hem met  
een wurgtouw in  
haar hand...

... om hem te  
doden zoals ze ook  
van plan is zijn vader  
te doden.



En het credo van de  
scherpschutter brandt  
met vlammeende letters  
door zijn geest, en hij  
vat het samen tot een  
uitdagende strijdkreet...







Ik richt met mijn  
oog! Schiet met mijn  
geest! Dood met  
mijn hart!

Opdat ik niet  
het gezicht  
van mijn...!

# PANG







... m...  
moeder...?

Roland...?

Het bloed sijpelt over haar  
borst uit de dodelijke wond die  
haar zoon haar zonder het te  
willen heeft toegebracht. Het  
druipt op de riem die ze in haar  
ballingschap zo zorgvuldig  
heeft gemaakt.

De riem waarop nauwgezet  
Rolands naam is gestikt. Het  
geschenk dat ze voor hem  
wilde achterlaten.

En de laatste woorden  
die ze in haar leven  
spreekt, zijn...

Roland,  
ik...

A man and a woman are depicted in a misty, ethereal setting. The man, on the left, is leaning forward, looking down at the woman. The woman, on the right, is standing and looking up at him. A speech bubble from the woman contains the text "Ik hou van je...". In the foreground, there is a large, ornate vase. The overall atmosphere is romantic and mysterious.

Ik hou  
van je...

EINDE

STEPHEN KING

ROBIN FURTH • PETER DAVID • JAE LEE • RICHARD ISANOVE

# DE DONKERE TOREN



DE JONGE JAREN VAN  
DE SCHERPSCHUTTER



STEPHEN KING

ROBIN FURTH • PETER DAVID • JAE LEE • RICHARD ISANOVE

# DE DONKERE TOREN



DE LANGE WEG NAAR HUIS







# VERRAAD

*'De man in het zwart vluchtte door de woestijn en de scherpschutter volgde hem.'*

Zo begint *De Donkere Toren*, een van de grootste epische successen van de afgelopen twintig jaar, het meesterwerk waarmee Stephen King zijn miljoenenpubliek voorgoed aan zich wist te binden, met in de hoofdrol Roland, de laatste scherpschutter, die in een wereld vol oude technologie en dodelijke nieuwe magie gedreven op zoek is naar de geheimzinnige Donkere Toren.

## DE DONKERE TOREN

Roland, Alain en Cuthbert zijn inmiddels veilig in Gilead gearriveerd. Maar daar is het niet pluis. Roland heeft de kwade Grapefruit van Maerlyn bewaard en kan er maar niet genoeg van krijgen in de rossige diepten te staren, ondanks de fatale wissel die dit op zijn gezondheid trekt. Wat de jonge scherpschutter in de diepten te zien krijgt, overtreft zijn ergste nachtmerries.

In de tussentijd gaat een wraaklustige groep onder leiding van Rolands vader op weg om recht te zetten wat zijn zoon is aangedaan. Stephen Deschain weet dan nog niet hoe gevaarlijk deze onderneming zal zijn...

UITGEVERIJ

